

Historische Vereniging Schoonhoven

Scheepmakershaven 57

2871 CE Schoonhoven

www.historischeverenigingschoonhoven.nl

info@historischeverenigingschoonhoven.nl



Nieuwsbrief april 2021

Op donderdagavond 22 april 2021, 19.30 uur, zal Ad de Vaal een lezing verzorgen over Schoonhoven in oorlogstijd. In verband met de maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus is de lezing alleen online te volgen. Op woensdag 21 april wordt de link naar de livestream verzonden, de lezing wordt rond de 25^e april ook op ons YouTube-kanaal gepubliceerd.

NB. De lezing was aanvankelijk gepland voor 29 april maar is door omstandigheden een week vervroegd. Op de 29^e is de lezing via YouTube te bekijken.

Voor kijkers naar de livestream is het mogelijk om vragen te stellen, dat kan via de chatfunctie in het programma of door vooraf, tijdens of direct na afloop van de lezing een SMS of app-bericht te sturen naar de secretaris (06 28 47 39 94). Leden die na afloop nog vragen willen stellen kunnen hun reactie sturen naar info@historischeverenigingschoonhoven.nl

Maandlezing 22 april 2020

Ad de Vaal - zijn naam staat garant voor een gedegen verhaal - had vorig jaar in het kader van de viering van 75-jaar bevrijding de lezing over Schoonhoven, een Garnizoensstad in oorlogstijd al willen verzorgen. Toen werd de lezing een jaar uitgesteld vanuit de gedachte dat we dan wel weer bij elkaar zouden kunnen komen. We zijn blij dat we dankzij de techniek toch zijn lezing kunnen bijwonen.

Ad de Vaal leidt zijn lezing met de volgende woorden in.



‘Het is nu 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Er zijn niet veel mensen meer in leven die herinneringen hebben aan de bevrijding en nog veel minder mensen die de gehele oorlog bewust hebben meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog is een kantelpunt in de geschiedenis. De oorlog zelf heeft diepe wonden geslagen in de samenleving. Daarna is Nederland in een hoog tempo veranderd. De mensen die nu leven en geen actieve, persoonlijke herinnering hebben aan die oorlog, hebben geen idee hoe de mensen

het hebben ervaren. Wat zij hebben meegemaakt in hun dagelijkse leven.

Aan de hand van krantenartikelen, archiefstukken en getuigenissen van enkele stadgenoten die wél herinneringen hebben aan de oorlog, vertel ik in de lezing het verhaal hoe het er in Schoonhoven aan toe ging. Ik start mijn verhaal bij de oplopende spanningen in de jaren dertig van de vorige eeuw en eindig met een eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid hebben gevochten.’

Noteer en reserveer



Ik durf nog nauwelijks nieuwe data voor lezingen te noemen, met enige terughoudendheid vraag ik u toch de volgende data te noteren:

donderdagavond 27 mei voor een lezing en
vrijdagavond 18 juni voor de midzomerwandeling.

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet



Dit jaar zal een online versie van Open Joodse Huizen plaatsvinden. Op 3 en 4 mei worden vanaf dertien locaties in Nederland via een livestream verhalen verteld over Joodse families en leden van het verzet. Op 3 mei zal Ad de Vaal om 16.00 uur het verhaal van de Schoonhovense familie Schenk vertellen. De familie werd in 1943 via Vught en Westerbork weggevoerd naar Sobibor. Daar werden zij bij aankomst vermoord.

Iedereen kan [via de link](#) het verhaal volgen.

Geïnspireerd door de Open Joodse Huizen vertellen drie leden van de HVS ook verhalen over joodse Schoonhovenaren. Dit gaat niet via een livestream, maar in een uitzending van RTV Krimpenerwaard.

Op [donderdag 22 april](#) vertelt Hans Fokker het verhaal van de familie Van Klaveren en op [donderdag 29 april](#) wordt het verhaal uitgezonden dat Esther Helsing en Cécile Malingré vertellen over Jules Bolle en Salomon Kan, leerlingen van de Vakschool, die als joodse scholieren in 1941 noodgedwongen hun opleiding moesten stoppen.

Beide uitzendingen zijn daarna via het [YouTubekanaal van RTV Krimpenerwaard](#) te bekijken.

Scoenhove



Vorige week is de verspreiding van het derde nummer van Scoenhove begonnen. Nog even geduld als u het nog niet ontvangen heeft, het zal deze week wel op de mat liggen. Kunt u niet wachten? Dan is het te [downloaden](#) van de website.

De redactie denkt na over nummer 4. Dit nummer zal kort voor de Open Monumentendag (2^e zaterdag van september) verschijnen. Het thema van de dag en van dit nummer is 'inclusief'. Wij willen in Scoenhove aandacht voor de vraag hoe inclusief Schoonhoven was in het verleden. Hoe ging met (religieuze) minderheden om? Hoe vonden vrouwen een plek? Etc.

Wij nodigen iedereen uit om na te denken over een mogelijke bijdrage aan dat nummer. Heeft u een idee? Laat u het dan aan ons weten (secretaris@historischevereningschoonhoven.nl).



Verzamelalbum



Bas Rechtyt heeft het geweten, toen hij zijn klanten uitnodigde dubbele plaatjes in te leveren en missende plaatjes terug te vragen. Hij heeft ruim 1500 (!) enveloppen ontvangen en enkele vrijwilligers hebben deze gesorteerd en in de goede enveloppen gestoken. Als het goed is heeft nu iedereen minimaal één compleet album.

Schoonhoven 1920



Er zijn filmbeelden van Schoonhoven uit 1920, mogelijk heeft u ze al eens gezien. Sinds kort is deze film gepubliceerd op [YouTube](#). Het beeldmateriaal is digitaal ingekleurd waardoor het beeld nog meer tot leven komt. Een auto-loze stad, de Lekboot, mannen aan de stavelij, het zijn bijzondere beelden die ik graag aanbeveel.

Peter van der Zwaal, secretaris
18 april 2021

